

03_SJAAKS BEGINTIJD	
Aantal minuten	5
Aantal sprekers:	2
Taal:	Nederlands

SP1: Wat was dat voor tijd die begintijd? Want volgens mij kwamen toen ook een beetje de fabrieksmaalderijen op, de supermarkten. Dus de bakker had het moeilijker. Wat was dat voor tijd, was dat een moeilijke tijd?

SP2: Dat was in de zeventiger jaren behoorlijk aan de orde. Er zijn heel veel kleinere bakkerijen verdwenen. En molenaars die nog tarwe maalden, nou, met de wind, waren er in de zeventiger jaren, eind zeventiger jaren, bijna niet meer. Alleen hier in Zeeland is dat eigenlijk wat langer overeind gebleven. Ja, wat precies de reden daarvan is dat..

Er groeit hier natuurlijk veel tarwe. De molenaars maalden van oudsher hier al tarwe voor bakkerijen ook, wat in andere delen van het land minder was. Er waren relatief veel molens nog laat in bedrijf ook gebleven, tot in de vijftiger, zestiger jaren. Terwijl dat in andere delen van het land ook minder was. Dus hier was, ja, die vraag naar meel en bloem bij de bakkers toch altijd wel overeind gebleven. En dat is mijn vader, en mijn opa ook indertijd al, altijd blijven doen. En ja, ook wel eens proberen een paar klanten erbij te zoeken. Bijvoorbeeld er was hier een bakker op het dorp en die verhuisde naar een grote bakkerij in Middelburg. En dan zei opa van kan ik met je mee, dan kom ik naar Middelburg. Proberen meel te leveren ook, of soms nog wel wat verder. Ik bedoel, maar dat is dan ook weer een stukje ondernemerschap wat je ook moet hebben.

SP1: Want hoe hebben jullie dat aangepakt in, zeg maar, de loop van de jaren tachtig, toen je samen dat met je vader deed?

SP2: Nou die zeventiger jaren waren op zich niet zo geweldig, maar toen eind zeventiger jaren keerde dat tij eigenlijk en kwamen die echte bakkers, de warme bakkers, en specifiek het echte bakkersgilde kwam in beeld als afnemers voor molenmeel. En daar hebben wij ook van geprofiteerd zijdelings, hoewel dat dat echte bakkersgilde hier in Zeeland helemaal niet zo sterk vertegenwoordigd was. Maar je had verderop in het land groepen van die bakkers, net als rond Schiedam de molen 'De Vrijheid', Wervershoof, molen 'De Hoop' van Adrie Pereboom indertijd, De molen Stiens, de molen Epen in Zuid-Limburg, 'Gunnewick' in Vragender die voor twee groepen echte bakkers ging malen. Dus die hebben eigenlijk die kar wel getrokken mede ook om het AKG van de grond te krijgen.

Er kwam meer interesse voor meel, het vak kwam meer in de belangstelling te staan. En ja, zijdelings profiteerden wij daar natuurlijk ook van mee hier in Zeeland. Toen ging het meer crescendo. Bij ons is het nooit vanzelf gegaan, wij hebben ons meel eigenlijk altijd aan de man moeten brengen, moeten verkopen. Dat ging niet zo net als bij die vijftig leden van het echte bakkersgilde in Schiedam, die bij die molen aanklopten en willen jullie alsjeblieft voor ons gaan malen. Die weelde hebben wij nooit gehad.

SP1: Ja. Toch is het een florerend bedrijf geweest.

SP2: Ja. Ja. We hebben er altijd goed van kunnen leven.

SPI: Wanneer is het dat je de scepter van je vader overnam?

SP2: Ja, wanneer zal dat geweest zijn.. Hij is eigenlijk altijd blijven werken tot dat hij, ja, lichamelijk eigenlijk niet meer kon, tot een jaar een tien geleden ongeveer. Maar goed, zo van lieverlee neem je natuurlijk toch wat meer taken over. Je gaat de inkoop doen, je gaat ook op een gegeven moment proberen acquisitie, wat verkoop te doen. Ja, wanneer.. dat gaat geleidelijk zo, maar dat is toch wel een twintig jaar geleden denk ik. Hij werd toen 65 en ja, toen kwam er eigenlijk een heel ander gebeuren op ons pad. We hadden altijd van die maalterij en die molen goed kunnen leven, maar toen kwam eigenlijk dat winkelgebeuren op ons pad.