

<b>04_WINKEL IN DIERVOEDER ERBIJ</b>	
Aantal minuten	4
Aantal sprekers:	2
Taal:	Nederlands

SP2: Dat kwam eigenlijk zo, wij hadden altijd een hele goede verstandhouding met collega De Regt van de molen in Koudekerke. En die had in zijn pakhuis een diervoederwinkel, een Boerenbond/Welkoop assortiment winkel. Dat was van lieverlee ook zo gegroeid. Die man die had ook veevoederhandel bij de boeren, net als ons. En ja, dat nam in de loop der jaren af. Die kleinere boeren stopten en die grotere boeren werden steeds groter en die gingen rechtstreek inkopen, dus hij.. Ja, wij zijn eigenlijk met de tarwemaalderij overeind gebleven en hij bleef met zijn winkel overeind. Vogelvoer verkopen, honden- en kattenvoer. Allemaal op bescheiden schaal. Maar goed, dat werd toch ook steeds meer en op een gegeven moment deed iets anders niet meer. Maar die man die had geen opvolger en die wilde daar wel blijven wonen in eerste instantie. Hij zei, nou ja, dan en dan over een jaar doe ik de tent dicht. Hij zei, voelen jullie daar niks voor om dat over te nemen?

Dus ja, wij hadden hier op het erf een varkensschuur staan, want ja, zoals heel veel molens op het platteland hadden wij vroeger ook altijd een bescheiden varkenstak. Oud brood van de bakkers wat je meenam, waar zij blij waren dat ze er vanaf waren, en waar je ze nog wat voor gaf. Een stukje klantenbinding. Afval uit de molen, opveegsel. En als je natuurlijk tarwe maalt heb je 70, 75% bloem en 25% afval als gries en zemelen, ja, daar moet je ook wat mee. Dat aten vroeger die varkens allemaal op. Maar goed, dat was in die tijd inmiddels ook verleden tijd natuurlijk, want ja, dat moest met honderden tegelijk om het een klein beetje rendabel te maken. Wij waren daar te klein voor, dus dat was niet meer rendabel. Dus dat hok stond leeg. Het was een mooi authentiek Zeeuws varkenshok en dat waren we aan het opknappen. En daar zijn we toen mee doorgedaan en daar zijn we een winkel in begonnen.

SP1: Wanneer was dat?

SP2: 1 juli 1999 zijn we begonnen met de winkel, toen is die open gegaan. Dat liep van het begin al prima.

SP1: Dat heb je anders gedaan dan je vader. Dat was een duidelijke verandering.

SP2: Ja. Ook wel in combinatie met, of in samenspraak met hem hoor, want hij zat toen nog gewoon in het bedrijf. Maar hij werd toen daaropvolgend in oktober 65, en ja, wij kregen natuurlijk met z'n tweeën veel te veel werk. Want we hadden die maalderij een redelijk goed bestaan in en ons werk en ja, toen kregen we heel dat winkelgebeuren erbij, wat toch ook wel, ja, voor één persoon gewoon een dagtaak betekende. Dus we hebben dat een aantal maanden met z'n tweeën nog gedaan en hij zei, nu word ik 65, ik wil wel blijven werken, maar liever wat minder en niet steeds meer harder natuurlijk. Dat is logisch. Maar op het gebied van malen en zoals dat hij handelde en wandelde in economisch opzicht heb ik niet zo veel veranderd.